

Info från föreningen S 1 Musei Vänner
Medlemsavgift 50:-. Plusgiro 1670420-7

Museivännern

Nr 3 2008 (9) redaktör Sven Bertilsson tfn 018-320372, 0705 321222

Försvarmaktens Ledningsregemente genomförde Regementets dag den 30 augusti. Naturligtvis var vårt museum med och visade upp sig. Att det var ett Försvarmaktens regementes dag och inte ett renodlat arméregementes dag kunde man se genom att vi visade en radargruppcentral från Flygvapnet. Denna hade iordningsställts av teknisk personal från Flygvapnet med Kenneth Johansson som chefstekniker med hjälp av Oliver Greis från Combitech. Regementschefen, som tillhör Flygvapnet, invigde den utställningen och glädde sig åt att regementsmuseet hade räddat vagnarna till eftervärlden. Hon har själv under sin tidigare tjänstgöring arbetat många timmar i dessa hytter.

Regementschefen överste Lena Hallin inviger radargruppcentralen.

Längst till höger syns Anders Gustafsson i Fälttelegrafkårens blå uniform. En bättre bild på Anders nedan.

En uppvisningsgrupp i Kungl Göta Livregementes uniformer sköt salut vid invigningen av radargruppcentralen



Även det blivande pansarmuseet i Strängnäs deltog med några stridsfordon. Vår trolige samarbetspartner i ett kommande museum, J P Johanssonsällskapet från Bahco i Enköping, deltog i utställningen liksom lottorna som utspisade hungriga besökare. Det var alltså en lyckad och solig dag. Fler bilder och text finns på www.garnisonsmuseumenkoping.se.

Vad har mera hänt sedan förra Museibladet? Jo, vi har bildat en museiförening, ej att sammanblanda med Musei vänner föreningen. Anders Gustafsson åtog sig ordförandeskapet i föreningen intill nästa möte. Då hoppas vi ha fått till en väldigt kvalificerad styrelse. Denna förening kommer att vara huvudman för det nya Teleseum, när vi ”avknoppas” från Försvarmakten nästa år. Föreningen S 1 Musei Vänner kommer självklart att leva vidare för att stödja museiarbetet.

Vi har gjort en studieresa till Karlskrona, där vi besökte Marinmuseet och museet för rörligt kustartilleri.

Vi har varit till Hälsingland och tittat på en utrangerad telefonstation, som kommer att köras till Enköping och vi har äntligen fått en signalreparationskärra till glädje för oss gamla teletekniker. Den var vårt hem vid många bataljonsövningar och KFÖ.

När vi skulle återföra fordon m m efter Regimentets dag, passade redaktören på att resa till Amerika i tre veckor, där han besökte släktingar i staten New York cirka åtta mil norr om New York City och en knapp mil norr om West Point. Här berättar han själv.

I staten New York utspelades huvuddelen av befrielsekriget, som gjorde att USA kunde utropa sig som självständig stat den 4 juli 1776. Englands kapitulation kom dock inte förrän 1783. I de trakterna där jag var finns många minnestavlor uppsatta till minne av revolutionen. Jag har sett Washingtons högkvarter i Newburgh och hans övervintringsläger i New Windsor. Jag har besökt museet i West Point och sett Independence Hall i Philadelphia. Där fick vi dock inte gå in eftersom senator John McCain var där och höll tal. Jag var också till American-Swedish Historical Museum i Philadelphia. Philadelphia ligger ju i det som en gång var Nya Sverige. Svenskarna (och finländarna) slog sig ned efter Delawarefloden, som går ända upp till staten New York.



Denna tavla visar hur de första svenskarna anländer till Nya Sverige med Kalmar Nyckel och mottages av indianer. Tavlan finns i taket på museets entréhall.

Det mest intressanta var nog museet i West Point. Det var mycket uniformer och vapen samt krigshistoria. Där fanns också en byst av Gustav II Adolf och ett diorama över slaget vid Breitenfeld år 1631.



General Knox högkvarter och minnestavla av den typ som är vanlig på många ställen

Det var inte bara krigiska museer vi besökte vi var också till Amish Country i Pennsylvania. Amishfolket lever som bekant som på 1800-talet. Ingen elektricitet, inga telefoner, inga bilar och traktorer. Deras gårdar är rena mönstergårdar med många hästar och mulor. Där träffade vi också på överbyggda broar. De finns inte bara i Madison County.



En Amish ute och finåker



En överbyggd bro

Samtidigt som redaktören var i USA var Anders G till Normandie i Frankrike. Han nämner att det var en imponerande upplevelse. Det fanns många museer båda stora som små, i varje by där något föremål blivit kvar från kriget fanns ett museum. De stora etablerade var givetvis mer omfattande och mycket intressanta.

De stora krigskyrkogårdarna var imponerande och på den Amnerikanska finns en sten med text som omtalar att den får öppnas den 6 juni 2044. Vad manne finnas därunder ??? Sammantaget blev resan en stor upplevelse och hela operationens genomförande kunde nu förstås på ett helt annat sätt.

En resa är att rekommendera !!

Exteriör och interiör från batteri Merville på Sword beach

